

Verksamhetsberättelse 2020 Chalmers Seniorförening

Chalmers seniorförening bildades 1996/1997 efter en idé till Chalmers förslagskommitté. Nuvarande styrelse sitter kvar som en interimstyrelse eftersom vi inte kunde hålla något årsmöte på grund av pandemin och består av följande medlemmar; Lennart Lundgren (ordförande), Mona Kanderhag (kassör), Charlotte Bouveng (sekreterare), Jan Berggren (vice ordförande), Annika Orvarson och Gunnar Brunskog

”Chalmers seniorförening, har till ändamål att ge medlemmarna möjligheter och tillfällen att fortsatt kunna hålla kontakt med Chalmers och med tidigare arbetskamrater. Föreningen skall stimulera umgänget mellan medlemmarna och erbjuda intressanta aktiviteter”

Chalmers seniorförening har för närvarande ca 100 medlemmar.

Möten

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten.

Aktiviteter 2020

Studiebesök på Landsarkivet 19 februari 2020

Rebecka Olsson tog emot oss och började med en föreläsning på drygt en timme, om Riksarkivet – Landsarkivet. Sedan 2010 sorterar Landsarkiven under Riksarkivet. Vapnet för myndigheten är ett Janushuvud, vilket symboliserar verksamhetens inriktning att ansvara för dåtid, nutid och framtid. Riksarkivet är Sveriges statliga arkivmyndighet, med anor från 1500-talet. Gustav Vasa, med ambitionen av centralisering, lät inrätta en avdelning inom Kungliga Kansliet, för att samla in information om befolkningen och verksamheterna i riket. Axel Oxenstjerna skapade en kansliordning för Rikens Archivum (1618). De sju landsarkiven skapades från 1899 till 1935. Stockholms län, Karlstad län och Malmö har motsvarande funktion. Endast ca 3 % av materialet är digitaliserat. Av olika arkiv nämndes Nationell Arkivdatabas, NAD, som är tillgänglig för allmänheten, men som kräver inloggning. Därutöver finns till exempel enskilda arkiv och föreningsarkiv, som Chalmersspexet. Det kan nämnas, att man inte sparar kopior av handlingar. Landsarkivet i Göteborg har, förutom lokalerna på Arkivgatan lokaler på Polstjärnegatan på Hisingen. Där förvaras merparten av materialet. På Arkivgatan finns en läsesal, där man kan arbeta med hjälp av datorer, men också beställa in skriftligt material.

Besöket var mycket uppskattat av de 15 personer, som deltog i visningen.

Besök i Kvarnbyn Mölndal

Onsdagen den 11 mars besöker Seniorföreningen Kvarnbyn i Mölndal.

Vi börjar inne i den gamla verkstadslokalen hos Lim och Hantverk där det är det högt till tak och en gammal travers hänger kvar. Mitt i lokalen står Rosenmaskinen, en gedigen trotjänare från slutet av 1800-talet. Tryckpressen hittade förre ägaren av Lim och Hantverk, tapetmakaren Michael Rasmussen, i ett växthus på en vingård i Tyskland. Han fick den hemfraktad till Sverige och började sin kulturgärning – den att trycka kulturhistoriska mönster från 1800-talet och nu kan vi lyssna till slammer och rassel när kulturhistoriska tapeter tillverkas. Vi får en guidning av de nya ägarna Ann-Charlott och Henrik Strandberg hur tapeter tillverkas från grunden med gammal teknik.

Tapeterna de gör hamnar i både slott och koja och finns bland annat i Sagerska palatset i Stockholm, på Tjolöholms slott, på flera museer, kontor, kyrkor och sjukhus runt om i Sverige och världen - och naturligtvis i vanliga människors hem.

Nu känner vi att det är dags för lunch och den intas i den välkända kvarterskrogen Kråkan, där vi kan åtnjuta maten ackompanjerat av bruset från vattenfallet utanför.

Efter en kort promenad i vårsolen kommer vi till Handpappersbruket. Vi får en föreläsning om hur papper har tillverkats genom århundradena. Fiber materialet har varierat genom årtusendena allt från mullbärsträdets bark till spillning från älgar och att inte förglömma bomullslump.

Vi får prova på att tillverka två ark av papper - ett från bomullsfibrer och ett avfall från kontorspapper. Nu väntar vi bara på att pappret skall torka. Vi får se resultatet nästa vecka.