

Aktiviteter

2019

Tisdagen den **12 februari** fick vi, ett tjugotal medlemmar, besök av **Claes Caldenby**, professor emeritus i arkitekturens teori och historia på Chalmers. Han gav en föreläsning om **universitetsmiljöer**. Näst efter kyrkan är universiteten den äldsta institutionen i de västerländska samhällena, med rötter i medeltiden. Två tendenser har funnits ända sedan dess och i vår tid, sökandet efter en egen identitet och integration i staden. Göteborg är ett typiskt cityuniversitet, med en utspridd lokalisering i centrala staden. Samtidigt används idag alltmer begreppet campus som kommer från USA och den mer inåtvända college-traditionen.

Den **5 mars** hade vi åter besök av **Jan-Olof Yxell**, som visade oss ett **nytt intressant urval av bilder** han tagit under sina år som Chalmers fotograf. Han hade gjort en djupdykning i Chalmers bildarkiv och plockat upp bilder på personer, händelser och miljöer som flera av oss kanske känner igen eller aldrig hört talas om. Efter bildvisningen bjöd Seniorföreningen på kaffe och fralla i Café Linsen.

Årsmötet ägde rum den **25 mars med föredrag av Jan Berggren** med titeln **"A passage to India"**. Jan Berggren berättade en fantastisk historia om vad som kan hända om man upplåter sin ryggsäck, som sittplats åt en trött köande kvinna. Detta sammanträffande resulterade i att Jan blev bjuden på två magnifika indiska bröllop. Jan berättade om dessa bröllop ackompanjerade av en serie intressanta bilder från bröllopsceremonierna.

I övrigt finns **protokollet från årsmötet** uppladdad under rubriken årsmötesprotokoll.

Seniorföreningens vårresa gick av stapeln med buss den **13 maj** med 30 deltagare. Vi fick först en guidad tur i **naturreservatet Getterön**. Två guider berättade om fågellivet i reservatet. Vi kunde studera fågellivet och lyssna på fågelsången. Guiderna berättade om de förändringar som klimatpåverkan har haft på fågellivet i reservatet. Ett mycket intressant studiebesök. Vid åtnjöt sedan en mycket god lunch vid restaurang Parasollen.

Resan gick vidare till **Grimeton** där vi fick vara med om en start av radiostationen. Den guidade turen tog två och en halv timme. Vi lyckades starta sändare efter det andra försöket. Fantastiska att radiostationen trots många år på nacken fortfarande är i god form. Vi fick också veta att långvågstekniken vid Grimeton med en mekanisk generator inte skulle ha funnits om inte en amerikansk ingenjör före första världskriget gjort en felavläsning på sin räknesticka. Under resan tillbaka till Göteborg fick vi testa vad vi lärt oss om fåglar och radioteknik i en frågesport, där Maud Hjalmered tog hem priset i form av en flaska vin.

Måndag **23 september** gav professor Christian Ekberg, Kärnkemi, Chalmers, en föreläsning om **ny, säker och resurseffektiv kärnkraft**. Föreläsningen samlade 18 deltagare och var mycket uppskattad.

Den **23 oktober** besökte 13 personer från Seniorföreningen **renrummet på Chalmers**. Vi blev föredömligt guidade av Per Lundgren och Peter Modh. Klädda i hårnät och skyddskläder fick se utrustningen samt beskrivning av de forskningsprojekt som pågår. Vi fick också se hur byggnaderna är konstruerade - renrummet är en fristående byggnad vilande på berggrunden inuti kontorsbyggnaden allt för att undvika vibrationer.

Aktiviteter

Den 25 november deltog 21 medlemmar och medföljande i en lärarik och närande **vandring i porternas tecken vid Klippan**. Tre sorters porter med olika styrka och smak avnjöts vid några av stationerna som vår trevliga ciceron Björn Lager, från Porter Pelle, tog oss till. Ett sockerbruk vid Klippan anlades 1808 av Abraham Robert Lorent. År 1813 fick han tillstånd att tillverka porter och andra engelska ölsorter. 1836, endast 23 år gammal tog David Carnegie över verksamheten. Och resten är historia – eller?

I bryggeriet fanns 21 st ståndare (VAT) som portern gjordes i. Endast ett finns kvar och det är "store VAT", som numera står ute på gården. I denna serverades konung Karl XIV Johan frukost 1820 – dock inte simmandes i porter. Vi fick ingen frukost i den, men dock en inblick och bl a informationen att Portersällskapet brukar ha sina möten där. Då utbringas många "porter, porter", vilket är detsamma som skål. Vi fick förstås också anledning att träna på detta sätt att skåla. Bakgrunden till varför detta uttryck används, är att när portern levererades till restauranger och andra utskänkningsställen, bankade den som levererade på baddörren och ropade "porter, porter"! Det har genom tiderna exporterats mycket porter från Carnegiebryggeriet och innan man började hälla drycken på flaskor, skeppades den i trätunnor ungefär så stora som gamla regnvattenstunnor. I Sverige benämndes dessa oxhuvud och i England hogshead (grishuvud).

Vi fick mycket intressant historia berättad för oss och problemet är ju att komma ihåg allt. Det blir svårt, så en ny portervandring kanske måste göras snart?!

Den **11 december** träffades 10 Chalmersseniorer för **julbuffé** på Café Fyren i Pingstkyrkan, Västra Frölunda. Efter en "baklucke-glögg" serverad av Annika gick vi in i de hemtrevliga lokalerna. Vi avnjöt god och riklig julbuffé i glatt samspråk.