

Aktiviteter under 2017

Den 7 februari besöktes GöteborgsOperan. En guide, som också var sångare, visade oss runt och berättade på ett kunnigt och humoristiskt sätt om verksamheterna bakom kulisserna. Vi fick höra om alla personalkategorier som finns, och vi fick se de olika verkstäderna och ateljéerna.

Den 2 mars besöktes **Medicinhistoriska museet**. Det är beläget på Östra Hamngatan och inrymde Sahlgrenska sjukhuset några årtionden på 1800-talet. Vi fick en guidad rundvandring, som innehöll en redogörelse för utvecklingen inom medicin och sjukvård.

Den 20 mars hölls **årsmöte**. Efter själva årsmötet höll Maria Sundin från fysikinstitutionen, Göteborgs Universitet, ett föredrag med titeln **Om galaxer, exoplaneter och hästar**. Vi fick höra om upptäckten av jordliknande planeter kring andra stjärnor och om oväntade samband mellan hästforskning och astronomi.

Den 19 april besökte vi **Skansen Lejonet**. En guide berättade om Göteborgs äldsta historia och om behovet av försvarsanläggningar. Vi blev guidade runt i de olika våningarna och fick höra hur skansen hade använts.

Den 27 april besökte vi **Stadsmuseet** och fick en guidad visning av den aktuella utställningen **Göteborgs födelse**. Vi fick en inblick i hur det var att leva i Göteborg på 1600- och 1700-talen.

Den 30 maj ägde föreningens **vårutflykt** rum, vilken gick till **Nääs slott**. Vi började med att besöka Slöjd & Byggnadsvård, Västsveriges centrum för hållbarhet och sunda material. En guide berättade om verksamheten och dess tillkomsthistoria, och sedan kunde vi gå runt och se på utställningen. Efter lunch på slottsrestaurangen fick vi en guidad tur genom slottet. Vi fick höra om August Abrahamson, som var den sista privata ägaren och som gjorde omfattande renoveringar på 1800-talet. Slottet är idag i stort sett oförändrat sedan hans tid och ett nationellt byggnadsminne. Utflykten avslutades med kaffe och tårta, då vi firade att det i dagarna var 20 år sedan föreningen bildades.

Den 7 juni besökte vi **Botaniska trädgården** och blev guidade runt i **växthuset**. Vi fick se många intressanta växter från hela världen. Bl.a. fick vi se många olika orkidéer och höra om deras fascinerande pollinationsbiologi. En sällsynthet var Påsköträdet, som inte finns kvar på Påskön. Thor Heyerdahl räddade frön från det sista överlevande exemplaret, av vilka Göteborgs Botaniska trädgård fick några, som sedan grodde.

Den 3 september gjorde vi en guidad båtture med **Paddan på Säveån**. Båten passerade många intressanta kajer, varv och byggnader som haft stor betydelse för Göteborg. Under turen fick vi även uppleva den lummiga grönskan och den speciella atmosfären med alla träbåtar som ligger förtöjda längs Säveåns kant.



Den 4 oktober besökte vi **Oceanbryggeriet**, som finns i nybyggda lokaler i Mölndal. Vi fick en guidad rundvandring, där vi fick höra om de olika stegen i tillverkningsprocessen. Under tiden kunde vi också provsmaka ett urval av deras produkter.

Den 24 oktober besökte vi **Göteborgs Konstmuseum** för att bl.a. se Rembrandts berömda tavla "Batavernas trohetsed till Claudius Civilis". Detta verk finns normalt på Konstakademien i Stockholm, men är nu utlånat till Göteborg. En guide berättade om Rembrandt och hans konst. Vi blev också guidade genom Fürstenbergska galleriet med svensk konst från 1800-talets slut.

Den 8 november besökte vi **Essity**, f.d. SCA Hygiene, i Mölndal. Vi fick först en presentation av företaget och dess produkter. Därefter blev det en rundvandring i det nybyggda huset med förevisning av olika laboratorier, där man höll på med produktutveckling och testning.

Den 29 november fick vi höra två intressanta föredrag om **medicinsk elektronik**. Professor Bo Håkansson, 2016 års Gustav Dalén-medaljör, berättade om sin forskning som bl.a. lett fram till ett världsunikt hörselimplantat, som återgett hörseln för mer än 200 000 människor. Docent Max Ortiz forskar om proteser som integreras med ben och styrs av muskler och nerver i den oskadade kroppsdel. Ett resultat av forskningen är nya framsteg när det gäller lindring av fantomsmärtor.

Den 7 december intog vi en välsmakande **jullunch** på Esters restaurang på Lindholmen.